

# Gouden eeuw

Dirk Volkertsz. Coornhert (1522-1590)

René De Clercq (1877 - 1932)

**Zang**

1. Wel - za - lig wa-ren de eer-ste tij-den, Ver-noeyd met ak-kers  
2. Geen ver - wen smet-te toen de vel - len, Het gra-zig groen was

**Piano**

klein en \_ trouw. Geen wel - lust mocht ie-mand ver-blij - den Wel-les on-maat al - tijd  
't bed be - reid. De beek ver-dreef het dor - stig kwel-len, De bre-de lind gaf

9 *mf piu mosso*  
eindt met rouw. 't spa - de hon-grig wroe-ten Placht zeer licht te boe - ten  
scha - - duw breid. Want gij nog niet zeil-den, Ook geen wa-ren veil - den,

13 *f*  
De ei-kel rauw en hard. Nie-mand meng-de wij-ne Met zoe - te ve-nij - ne. Dat \_ der zin ver -  
O-ver zee \_ en zand. Geen uit-heem-se gas-ten Hun na - buur ver-ras-ten. Elk bleef \_ in zijn

17  
wart.  
land.